

Donderdag, 26 april 2018

Beste leerlingen van klas 1G5TA,

Van Harte dank voor jullie uitnodiging op 17 mei,

we kijken er echt naar uit!
om hoe laat verwachten jullie ons?

Moeten we iets voorzien?

We zijn hartstikke blij jullie te ontmoeten!

Op 5 mei is het op onze school opendeurdaag en we gaan onze uitwisseling aan de bezoekers voorstellen!

Wolventlijk zijn jullie dan ook welkom om even langst te komen :)

Bij deze sturen we onze foto's op, zo kunnen jullie ons gemakkelijker herkennen!

vele groetjes van ons allemaal en tot binnenkort,

Vicky

Charlotte

Wendy

Théo

Wesley

Justine

Marime

Amia

Mia

Martin

Guendhel

Noah

Noa

Dag Michiel,

Ik ben Mia, je penvriendin.

Ik ben student in het eerste leerjaar, in Gouze.

Ik ben twaalf jaar oud. Mijn hobby is dansen.

Dit is het T-shirt van mijn groep de Team Dance

Feesten. Ik volg de les 2 keer per week.

Ik dans op moderne liederen en ook solo dansen.

De ichte naam is: Funky Satimo.

Tuin heb ik een hond: zijn voornaam is Zara.

Ik heb ook twee vissen in een aquarium.

Mijn konijn heet Pimpine. Dat is een meisje.

Ik drink graag cola.

Draag

Mia.

Dag Jolien!

Ik ben Kicky, je penvriendin.

Mijn beste vrienden zijn Robin en Gardine

Ik ga niet graag naar school.

Ik volg richting turnen en wetenschappen.

Ik houd veel van make-up.

Later wil ik kapper worden

Dag!

Dag, Bjørn,

Je bent Thora, je hem vriendin:
Je bent student in het Provinciaal Atheneum
in Leuven. Je bent twee jaar oud.
Je bent in het eerste jaar. Mijn hobby is
tennis. Je speelt op maandag, op
vrijdag en soms tijdens het weekend.
Mijn liep luit in Aken de moorn
is < Les jeugd > Je speelt ook tennis
met mijn grootvader. Je heet
grootvader. Je drinkt groot
Aquarius. Mijn lievelingskleur is
blauw. Thuis heb ik twee Rottweil
Aqua en grison.

Dag
Thora!

dag Jona!

Ik ben Wendy, je vriendin

Ik houd niet veel van school.

Ik houd van mijn broers.

Mijn favoriete les is Nederlands.

Ik leer graag Nederlands op school.

Ik surf graag op mijn smart phone.

Snapchat, Instagram, Facebook, Youtube... zijn mijn favoriete sites.

Ik speel ook graag op mijn computer!

Dag!

Daag, Agb!

Ik ben gecenokel, je forniend.

Ik speel graag op mijn flageoletten.

Mijn favoriete spel is Golf of Duitg.

Mijn fietelingsfilm is Juss.c Park.

Ik ga graag naar school. Ik ben een goede leerling - Ik studeer veel.

Mijn favoriete taal is mijn taal Nederland.

Ze is lief en/of. We kunnen over alles met haar spreken.

Ik eet graag frietjes en pizza's.

Ik drink graag water.

Ik heb geen kusdieren. Ik hou niet van dieren.

Daag!

Dag Marie!

Ik ben Wesley, je pen vriend.

Ik speel graag op mijn playstation 4

Mijn favoriete spel is "FIFA".

Ik speel ongeveer 3 uur per dag.

Ik heb ik geen huisdieren.

Mijn favoriete kleur is rood.

Ik eet graag fruitjes en pizza's.

Ik drink graag cola en red bull.

Ik doe veel aan sport. Ik voetbal graag.

Mijn club heet de Vrije-rijders. Dat ligt in Lisse. Ik

train 3 keer per week!

Dag!

Dag, Xander!

Ik ben Martin, je penvriend.

Ik ben dertien jaar oud. Ik ben in Rat geboren.

Ja, ik spreek al goed Nederlands.

Ik heb 5 uren per week, op school.

Ik wil altijd op het bord schrijven.

Ik doe graag aan sport.

Turnen is mijn lievelingsvak op school.

Op woensdag, op vrijdag en op zaterdag doe

ik aan gymnastiek in een club. De naam

van mijn club is AGRIPET

Dag, Jolien!

Texte oral

Ik ben Justine, je pen vriendin

Ik ga graag elke dag naar school.

Ik volg de richting Latijn - Frans

Mijn beste vriend heet Martin. Hij zit in mijn klas.

Ik lach veel met hem. We kennen elkaar sinds 8 jaar.

Mijn lievelingsport is paardrijden.

Ik heb een paard. Zijn naam is Nelson.

Ik heb hem sinds 7 jaar.

Dag!

Dag, Antuwr!

Ik ben Charlotte, je penvriendin.

Ik hou veel van mijn smartphone.

Tijdens mijn vrije tijd surf ik op internet.

Snapchat, Facebook, youtube... zijn mijn favoriete sites.

En jij? Heb je een telefoon?

Mijn hobby's zijn eten en met Noa wandelen.

Noa is mijn kleine vriend. We zijn samen in de klas.

Ik eet graag snoepjes.

Ik drink graag cola.

Dag

Dag, Floor!

Ik ben Sulvan, je penvriend.

Soms ga ik graag naar school. Op maandag en op dinsdag, blijf ik liever thuis met vader.

Ik hou veel van Nederlands. Ik leer veel woorden met mijn leraren.

Ik speel graag op mijn playstation drie.

Thuis heb ik 4 honden: Falco, Benji, Fifi en Mickey.

Ik houd veel van voetbal. De Belgische Team is mijn favoriete.

Tot straks.

Mon sport préféré est l'escalade.

Mon jeu favori est Uno.

- Tu vas à quelle école ?
 - Vous êtes combien dans votre classe ?
-

Bonjour, je m'appelle Lucca Courtens.

J'ai douze ans.

J'habite à Desselgem, dans la rue 'Vroonstraat' .

J'ai trois animaux à la maison. J'ai un chien, un chat et deux geckos de léopard.

Ma boisson préférée est l' Ice tea.

Mon anniversaire est le 24 juin.

Mon animal préféré est le gecko.

J'aime beaucoup les sports. J'adore faire du vélo.

Voilà, c'est moi, Lucca.

- Tu aimes ce devoir ? Tu aimes cette tâche ?
 - Tu aimes ton école ?
-

Bonjour, je suis Artuur De Clercq.

J'ai douze ans.

J' habite à Desselgem.

Je fais de l'athlétisme.

J'adore les sports.

J'aime manger des crêpes et des pizzas.

J'ai les cheveux blonds et les yeux bleus.

J'ai un chat. Le vert est ma couleur préférée.

Qui est ton meilleur copain / ta meilleure copine ?
Raconte-moi un peu !

Tu aimes aller à l'école et tu suis quelle orientation ?

Bonjour, je m'appelle Luca Putman.

J'ai treize ans.

J'habite à Harelbeke, dans la rue 'Arensstraat'.

Mon hobby est jouer aux jeux vidéo. J'aime aussi travailler dans le jardin.

Je porte des lunettes. Mon cours préféré, c'est la gym !

J'adore les pizzas et les frites.

J'ai des animaux domestiques. J'ai quarante-trois poissons et huit poules.

Voilà, c'est moi ! L U C A !

Tu aimes apprendre le néerlandais ? Est-ce que c'est difficile ?

Quel est ton loisir ?

Coucou ! Je suis Yana.

J'ai treize ans.

J'ai les cheveux bruns. J'ai des boucles.

J'aime beaucoup les animaux.

Je préfère les chevaux et les chiens.

J'habite à Heule, dans la rue Saint-Katarina.

J'adore ma famille.

Mon hobby est monter à cheval.

Janvier, c'est mon mois favori parce que mon anniversaire est au mois de janvier !

Bonjour, mon nom, c'est Floor Minne.

J'ai douze ans.

Mon anniversaire, c'est le huit février.

J'habite à Tielt, dans l'Avenue d'Europe.

Mon hobby, c'est l'équitation.

J'aime mes chevaux Héros et Jumper.

J'ai aussi quinze chats, un lapin et un perroquet.

J'ai une sœur, une demi-sœur, un demi-frère, un frère adoptif, une sœur adoptive et mes parents sont divorcés.

Mes cours préférés sont les cours pratiques.

- Tu aimes aller à l'école ?
 - Tu aimes les cours de Néerlandais ?
-

Bonjour, je m'appelle Ayla Dobbels.

J'ai douze ans.

J'habite à Harelbeke, dans la rue 'Korenbloem'.

Je prends soin de six chevaux.

Ils s'appellent Heliandro, June, Oswald, Piwonia, Starlight et Paulien.

J'ai trois sœurs et un frère. Elles s'appellent Silke, Nayra, Ophelie. Mon frère s'appelle Gregory.

J'ai deux chiens et deux chats. Mes chiens s'appellent Lily et Léo.

Mes chats s'appellent Noortje et Gizmo.

- Quel est ton film favori ?
- Qui est ton professeur favori ?

Voilà, c'est moi, August.

- Combien d'heures par semaine est-ce que vous avez cours de néerlandais ?

Nous avons quatre heures de français.

- Est-ce que vous aimez ce projet TALATA ?

Bonjour, je m'appelle Lian.

J'habite à Ingooigem. J'ai douze ans.

Ma couleur préférée, est le bleu.

Ma matière favorite, ce sont les cours pratiques.

Mon animal favori est une poule.

J'ai un chien, un chat et deux poissons rouges.

Ma boisson préférée est le coca.

Mon anniversaire est le vingt-et-un avril.

Voilà, c'est moi, Lian.

- Tu es dans quelle classe ?

- Tu aimes quelle couleur ?

Bonjour, je m'appelle Cameron Samain.

J'habite à Aalbeke. Dans la rue 'Kasteelstraat'.

J'ai un chat, il s'appelle Mini. Je veux avoir un chien, c'est mon animal préféré.

Mes parents sont sourds et divorcés.

Je parle trois langues. Je parle le néerlandais, la langue des signes et le français.

J'ai une sœur. Elle s'appelle Sharon et elle entend bien !

J'aime manger des spaghettis.



J'aime travailler dans le jardin. Plus tard, je veux devenir un prestataire, (un contractant) sur les champs.

J'aime manger les lasagnes.

Mon anniversaire est le dix juin.

Il y a beaucoup d'animaux à l'école. J'adore les chèvres !

Je viens à l'école en voiture.

Voilà, c'est moi, Michiel.

- Vous êtes combien à la maison ?
- Tu veux devenir quoi plus tard ?

Dag, Lucca!

Ik ben Noah, je favoriet

Ik ben blij een favoriet te hebben.

Ze, kan ik in het Nederlands spreken.

Mijn school is het Provinciaal Atheneum in Leuze. Dat is een mooie school.

Ik ben Belg maar mijn vader komt uit Israël.

Ik doe niet graag aan sport.

Ik kijk altijd naar TV, Netflix is top!

Ik eet graag chips en smoeffjes.

Ik drink graag Ice-Tea.

Ik heb een kat. Hij eet Muis.

Dag!







Teete
Gruet

10og, 10om!

yh ten oree, je fennvriend

yh git in het tweede jaar, richting sport

zijn favoriete kleur is rood.

yh hou niet van school. yh speelt niet of

zijn hobby's zijn favoriete spel is Fortnite

yh studeert niet veel creatieve

Charlote is mijn kleine vriendin

yh eet graag fruitjes

yh drink graag cola.

10og!







































Hallo Jolan
ik ben Vicky

























Michael



Tama









































Byron



Yani



Cameron





August





























Provinciaal Technisch Instituut
Kortrijk

Elektriciteit

Mechanica

Textiel



west-vlaanderen

Draai kareel de bucele
056 22 13 41





















