

Hallo ,

Ik ben Lina.

Ik ben een meisje.

Mijn hobby is dansen.

Ik woon in Ant.

Ik ben 10 jaar oud.

Ik ben geboren op 26 april 2007.

Mijn lievelingsdier is de kat.

Mijn lievelingskleur is blauw.

Mijn lievelingseten zijn frietjes en sushi.

Mijn beste vriendin is Aubane,

Ik heb 2 broers: de jongste is Nassim.

Hij is 7 jaar oud.

De oudste is Malik.

Hij is 13 jaar oud.

Mijn moeder is Afifa.

Mijn vader is Antoine.

Wie zijn mijn beste vrienden?

Wie is de kleinste van de klas?

Ly groetjes ,

Lina

Hallo

Ik heet Marion. Ik ben een meisje. Mijn hobby's zijn zingen en schilderen. Ik woon in Griekenland. Ik ben 10 jaar oud. Mijn lievelingsdier is de kat. Ik heb 1 broer die Element noemt. Mijn BFF's zijn Elise en Laura. Later wil ik binnenhuisarchitecte worden. Mijn papa heet Victorien en hij is bakker. Mijn mama heet Sabine en ze verkoopt de cakes, het brood en de fruiten.

Hebben jullie veel muziek?
Wie houdt van lezen?

Groetjes,

Marion

Hallo,

Ik heet Staelle.

Ik ben 10 jaar oud en ik verjaar op 19 juli.

Ik heb blond haar en blauwgroene ogen.

Mijn hobby's zijn jiu-jitsu en klimmen.

Ik ben gemiddeld groot.

Ik woon in Ellenzelles.

Mijn lievelingskleur is blauw.

Mijn lievelingsdier is de poes.

Mijn lievelingseten zijn frietjes met mexicano.

Mijn lievelingssport is jiu-jitsu.

Ik hou van sport.

Ik heb 1 zus die Starlyne heet.

Mijn ouders heten Delores en Michael.

Mijn ouders zijn gescheiden.

Mijn beste vriendin is Léonie H.

Beiden jullie van sport?

Wie doet graag jiu-jitsu?

Groetjes,

Staelle.
♡

Hallo,

Mijn naam is Aubane. Ik ben een meisje. Ik ben heel klein. Ik woon in Senegal. Ik ben 10 jaar oud en ik ben geboren op 1 januari 2008. Mijn lievelingskleur is fluo groen. Mijn lievelingsdier is de kat. Mijn lievelingseten is PIZZA. MMMHH. Mijn lievelingsport is voetbal. Ik hou van school. Ik heb 1 BROER. Zijn naam is Eden. Mijn beste vrienden zijn Louna, Lina, Clariss, Aurélie, Aurélie, Maïlle, Léonie Hallé. Want er zijn 2 Léonies in onze klas. Later wil ik dansjuf en voetbal scheidsrechter worden. Ik heb lang blond haar. Ik draag een zwarte bril. Ik heb altijd een glimlach.

Ben je klein?
Is er iemand in jouw klas die Afrika kent?
Groetjes,

Aubane

"S"

Hallo, mijn naam is Helene.
Ik ben een meisje. Mijn hobby is zwemmen.
Ik woon in Chantrel - de Bois. Ik ben 10
jaar. Mijn verjaardag is 4^{de} november. Mijn
lievelingskleur is blauw. De witte tijger is
mijn lievelingsdier. Ik eet graag fruitjes. Ik
heb 1 broer. Zijn naam is Louis. De mama van
mijn mama is Eline en van mijn papa Emanuel
melanor ne zeggen Maar. Mijn beste vriendin is
Stemeline. Mijn ogen zijn groen - bruin. Ik heb
bruin haar. Het is iemand van zwemmen in
jullie klas? Welke sport beoefenen jullie.
Groetjes,

Helene

Hello,

Mijn naam is Blodwen

Ik ben een meisje.

Mijn hobby is klassiek ballet.

Ik woon in Ellenzelles.

Ik ben 10 jaar oud.

Mijn verjaardagsdatum is 19/08.

Mijn lievelingskleur is paars.

Mijn lievelingsdier is de hond

Mijn lievelingseten is pasta.

Mijn lievelingssport is turnen.

Ik hou van dansen en op mijn GSM spelen.

Ik heb een kleine broer. Hij heet Liam en is 1 jaar oud.

Mijn mama noemt Sandrine.

Mijn papa noemt Ealrice.

Is het leuk aan zee?

Met hoeveel zijn jullie in de klas?

Groetjes,

Blodwen.

Hallo. Ik ben Estelle Decroix, Ik ben 10 jaar
oud. Ik ben geboren op 14 september 2007. Ik
heb geen zusen en geen broers. Mijn hobby's
zijn synchroon zwemmen, de scouts, en
dansen. Mijn lievelingskleur is roze. Mijn
lievelingseten zijn frietjes. Later wil ik
dokter worden. Mijn ouders heten
Anne-Sophie en Mathieu. Ik ben blond en ik
heb bruine ogen. Wat is het typisch eten
van Leuven? Hoe is jouw klas?

Groetjes,

Estelle